

Jef Neelen

1937 - 2026





*Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men voor het sterven dankbaar zijn
omdat het komt als een bevrijden.*

Uit onze handen gegeven maar in ons hart gebleven,
moeten wij afscheid nemen van

Jef Neelen



Joanna Van Meer

Lid van duivenbond "Nooit Volleerd"

Hij werd geboren te Essen op 21 juli 1937 en
is er in het wzc De Bijster rustig van ons heengegaan
op 7 mei 2026.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van Jef, ons pa, bompa, tijdens de uitvaartdienst in de
kerk van St.-Vincentius à Paulo te Essen - Horendonk
op woensdag 13 mei 2026 om 11.00 uur, waarna we hem
te ruste leggen in het urnenveld op de plaatselijke begraafplaats.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren, achteraan
in de kerk (Dreveneind), vanaf 10.40 uur.

Rouwadres: Familie Neelen - Van Meer
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online via www.begrafenissenhensen.be

Hij zal altijd verder leven in de harten van:

Joanna Van Meer

zijn echtgenote

Werner en Myriam Neelen - Suykerbuyk

Sarah, ♡
Ilke en Jasper, *Sil, Rik*
Lore en Oğuz, *Alex*
Seger

Rudy en Linda Van den Broek - Neelen

Dave
Mike en Tinne, *Tuur, Roos*

Eddy en Karina Neelen - van der Mast

Ine
Fien en Darren

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:

Zijnzussen, schoonbroers en schoonzussen.

Deneven en nichten.

Personeel, vrijwilligers en medebewoners van wzc De Bijster.

De families Neelen, Van Meer, van Terheyden en Paenen.